

Monumentaal Deventer

Deventer heeft een mooie oude binnenstad die in het verleden een aantal keren door de IJssel onder water werd gezet, maar de schade altijd weer te boven gekomen lijkt. Aan de prachtige Stromarkt, een van de vele mooie plekken van de koekstad, staat een monumentaal hoekpand van naar schatting 400 jaar oud. Onder de hoede van Monumentenzorg verbouwt aannemingsmaatschappij De Combi het pand tot 'een patriciërs-woning' op de begane grond en 3 luxe appartementen op de verdieping.

Het pand mag de eeuwen hebben getrotseerd en menig aanval van de IJssel hebben overleefd, de linkerkant van het gebouw, grenzend aan de Papenstraat, staat niet op al te degelijke grond. Oorzaak: onduidelijk.

FloorLift heeft de ondergrond met diepte-injecties verdicht en verstevigd. In dit geval werd van binnenuit geopereerd: onder het keldergewelf konden we dwars door de pijlers waarop het gebouw rust, de ondergrond bereiken. Toen de laserapparatuur aangaf dat de ondergrond zo sterk was geworden dat het gebouw dreigde te worden opgetild, was ons aandeel in de verbouwing geleverd. Het restaureren en verbouwen van het monument zal nog een vol jaar in beslag nemen, maar de toekomstige bewoners zullen niet bang hoeven te zijn dat hun kapitale huis verzakkingsverschijnselen zal gaan vertonen. Het kan straks de eeuwen weer trotseren.

